

Orgelspel

Welkom en mededelingen Door de ouderling van dienst

Intochtslied Lied 215 : 1, 6 en 7 **Ontwaak, o mens, de dag breekt aan**



1 Ont-waak, o mens, de dag breekt aan,
die u Gods lief - de doet ver-staan
als nieuw, nu gij door slaap en nacht
weer 't le-ven vindt, ver-stand en kracht.

6. De kalme gang, de kleine taak,
zijn ruim genoeg voor Godes zaak.
Onzelf verliezen in 't gebod
brengt daag'lijks nader ons tot God.
7. Maak in uw liefde ons, Heer, bereid
voor licht en vrede in eeuwigheid!
En dat ons leven iedere dag
als ons gebed U loven mag.

Bemoediging en groet

Gebed van verootmoediging

De tien woorden

Glorialied Lied 66 : 1, 3 en 7, **Breek aarde uit in jubelzangen**



1 Breek, aar-de, uit in ju-bel-zan-gen,
 Gods glo-rie-rij-ke naam ter eer.
 Laat van al-om Hem lof ont-van-gen.
 Ge-ducht zijn u-we da-den, Heer.
 Uw te-gen-stan-ders, diep ge-bo-gen,
 aan-vaar-den vein-zend uw be-leid.
 Heel de aar-de moet uw naam ver-ho-gen,
 psalm-zin-gen u-we ma-jes-teit.

3. Doe onze God uw loflied horen,
 gij volken, zing alom op aard,
 loof Hem door wie wij zijn herboren,
 die ons voor wankelen heeft bewaard.
 Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven,
 zoals men erts tot zilver smelt.
 Gij die ons, aan het vuur ontheven,
 gelouterd voor uw ogen stelt.
7. De naam des Heren zij geprezen!
 Hij, die getrouw is en nabij,
 heeft mijn gebed niet afgewezen.
 De Heer is goed geweest voor mij.

De kinderen mogen naar voren komen

Thema kindernevendienst: 2 Koningen 12, Joas wordt Koning over Juda

Kinderlied "Zoek eerst het koninkrijk van God"

De kinderen mogen naar de nevendienst

Gebied bij de opening van de Schriften

Lezing: Johannes 15 : 1 – 4, 9 - 15

15¹Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer.

2ledere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg,

en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij,
opdat hij meer vruchten draagt.

³Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb.

⁴Blijf in mij, dan blijf ik in jullie.

Een rank die niet aan de wijnstok blijft,
kan uit zichzelf geen vrucht dragen.

Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven.

⁹Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad.

Blijf in mijn liefde:

¹⁰Je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt,
zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb
en in zijn liefde blijf.

¹¹Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven,
dan zal je vreugde volkomen zijn.

¹²Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad.

¹³Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.

¹⁴Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg.

¹⁵Ik noem jullie geen slaven meer,
want een slaaf weet niet wat zijn meester doet;
vrienden noem ik jullie,
omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb.

Lied 656 : 1 en 3, Ik ben de wijnstok, mijn vader de wijngaardenier

1 Ik ben de wijn-stok,
mijn Va-der de wijn-gaar-de-nier.
Gij zijt de ran-ken,
dus blijf in mij, ik blijf in u -
dan vindt Hij vruch-ten hier.



Zing voor de Va - der,
de wijn-gaar-de - nier,
dus blijf in Mij, Ik blijf in u -
dan vindt Hij vruch-ten hier.

3. Laat dan mijn woorden
uw waarheid en uw leven zijn;
blijf in mijn liefde,
zoals Ik in de Vader blijf –
Gij zult vol vreugde zijn. –
Bid om de geest,
om het brood en de wijn,
en al wat gij de Vader vraagt,
zal u gegeven zijn.

Verkondiging

Lied 791 : 1, 2, 3, 4 en 5, Liefde, eenmaal uitgesproken als een woord van het begin



1 Lief-de, een-maal uit-ge-spro-ken
als uw woord van het be-gin,
lief-de, wil ons o-ver-ko-men
als ge-heim en ze-ge-ning.

- 2 Liefde, die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.
- 3 Liefde luidt de naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.
- 4 Liefde waagt zichzelf te geven,

ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven, –
daarop hebt Gij ons gebouwd.

- 5 Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken
waarop wij uw gasten zijn.

Dankgebed en voorbeden, stil gebed

Maaltijd van de Heer

Inleiding

Gezongen geloofsbelijdenis: Ik geloof in God de Vader
Uit Geroepen om te zingen Lied 188
op de melodie van 'Wat de toekomst brengen moge'

Niet uit de Evangelische Liedbundel 289, dit is een andere tekst

1. Ik geloof in God de Vader,
groot in wijsheid en in macht,
die de hemel en de aarde
door zijn woord heeft voortgebracht,
die de mens als kroon van de schepping
naar zijn beeld geschapen heeft
en nog in zijn grote liefde
alles draagt en aanzien geeft.
- 2.. Ik geloof in Jezus Christus,
's Vaders ééngelboren Zoon,
mens geworden om ons mensen,
lijdend onze smaad en hoon,
die gestorven aan de zonde
opstond ter rechtvaardiging
en ten hemel is gevaren
waar Hij alle macht ontving.
- 3.. Ik geloof de Heilige Geest, die
God als Gids gegeven heeft
en een kerk die in alle tijden
enkel op zijn adem leeft.
Ik geloof de schuldvergeving
en ook de herrijzenis.
Ik geloof een eeuwig leven,
dat in God geborgen is.

Tafelgebed, met het 'Onze Vader'

**We zingen “Loof de Heer, want God is goed”
(op de melodie van psalm 136)**



1. Loof de Heer, want God is goed,
die de men - sen le - ven doet
en hen als op han - den draagt,
lief - de die de dood ver - jaagt.

2..Loof de HEER, want God is goed;
zie wat Jezus voor ons doet:
brood is Hij voor mij, en wijn;
ik mag gast aan tafel zijn.

3. Dank de Heer, kom in de kring,
leef van de verwondering,
dat ook jij erbij mag zijn,
bij het brood en bij de wijn.

Instellingswoorden

Nodiging

We delen brood en wijn

Dankgebed

Aandacht voor de collecten

Lied 418 : 1, 2 en 3, God schenk ons de kracht dicht bij U te blijven



1 God, schenk ons de kracht dicht bij U te blij-ven,
dan zal ons geen macht uit el-kan-der drij-ven.
Zijn wij in U een, sa-men op uw we-gen
dan wordt ons tot ze-gen la-chen en ge-ween.

2. Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, –
vruchtbaar in de Heer.
3. Vrede, vrede laat
Gij in onze handen,
dat wij die als zaad
dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag,
zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede
ons hart rusten mag.

De Zegen

Beantwoord met 3 x amen

Orgelspel