

Gezamenlijk Diaconaat

Besteding diaconie collecten in de komende maanden 2024

- 14 juli **Edukans.** Wereldwijd gaan 262 miljoen kinderen en jongeren niet naar school of ze stoppen voortijdig. Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Zij geloven dat talent niet verloren mag gaan. Daarom werken ze elke dag samen met scholen, docenten en ouders aan goed onderwijs.
- 21 juli **diaconie:** met uw gift kunnen wij als gemeente anderen helpen.
- 28 juli **Liliane Fonds:** Het Liliane Fonds draagt bij aan een wereld die openstaat voor iedereen en waarin ook de armste kinderen met een handicap al hun talenten kunnen ontwikkelen en inzetten. Samen met lokale organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika maken we kinderen sterker en hun omgeving toegankelijker.
- 4 augustus **Terre des Hommes** - Terre des Hommes voorkomt dat kinderen worden uitgebuit, haalt kinderen uit uitbuitingsituaties en zorgt ervoor dat deze kinderen zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen. Terre de Hommes werkt aan een wereld waarin alle kinderen een menswaardig bestaan hebben en kunnen opgroeien tot zelfstandige volwassenen. Een wereld waarin kinderen niet meer worden uitgebuit.
- 11 augustus **diaconie:** met uw gift kunnen wij als gemeente anderen helpen.
- 18 augustus **Artsen zonder grenzen** - Artsen zonder Grenzen wil mensen helpen die in nood verkeren en medische hulp hard nodig hebben, maar die niet krijgen. Ongeacht hun ras, politieke overtuiging of religie.
- 25 augustus **Stichting het Vergeten Kind** - In Nederland wonen heel veel kwetsbare kinderen die het moeilijk hebben. Zij hebben uw hulp dringend nodig en dit houdt niet op met een eenmalige glimlach of tijdelijke steun. Het Vergeten Kind organiseert activiteiten en evenementen die een directe positieve invloed hebben op het leven van deze kinderen.
- 1 september **diaconie:** met uw gift kunnen wij als gemeente anderen helpen
- 8 september **Kerk in Actie: jeugd en jongeren. - Het hele jaar door met jongeren op weg.** Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die jongeren serieus nemen en ervoor zorgen dat ze zich thuis voelen, meer aantrekkingskracht op hen hebben. De Protestantse Kerk helpt gemeenten hiermee door het aanbieden van seizoenpakketten. Deze pakketten bevatten methoden, spellen en werkvormen voor jeugdgroepen, clubs en gezinnen. Er zijn vijf pakketten: voor jonge kinderen, oudere kinderen, tieners, jongeren en inter-generatief kerk-zijn. De materialen zijn uitgedacht in samenwerking met lokale gemeenten en worden steeds opnieuw aangevuld.

Hierboven staan de collectes voor de diensten in de komende maanden. U kunt elke week uw bijdrage overmaken op verschillende manieren: **via de kerk app en de GIVT-app, in de collectezak in de kerk, of op de bankrekening van de diaconie. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede en derde collectes zijn bestemd voor de doelen van de kerkrentmeesters.** Deze doelen kunt u vinden in Kontaktblad Ichthus en ook zondags tijdens de kerkdienst op de beamer worden deze doelen getoond.

Als u toch liever per bank betaalt, dan kunt u een gift overmaken op de rekeningnummers van de diaconie, **onder vermelding van het doel waarvoor de gift bestemd is.** Dan zorgen wij ervoor dat het geld op de juiste plek terecht komt.

Collectebonnen en munten.

Als u gebruik maakt van collectebonnen of collectemunten en het lukt niet om via bovenstaande mogelijkheden uw gift te doneren, dan kunt u uw collectebonnen of munten ook in een envelop – met vermelding van het doel – bij Anita Schuurman, Hendrik van Viandenstraat 9 in Hasselt of bij Edith Boessenkool, van Nahuysweg 141, Hasselt in de brievenbus doen. Alvast heel hartelijk dank voor al uw bijdragen.

Opbrengst collecten diaconie afgelopen tijd.

Hieronder staan de opbrengsten van de giften en collectes van de maanden april en mei 2024. U heeft als gemeentes trouw gegeven via de collectezak, GIVT-app en de kerk-app, en de bankrekeningen van de diaconie! Het totaal van deze opbrengsten van beide kerken samen staat hieronder vermeld.

April

Datum	Bestemd voor	Bedrag
7 april	Gave werk van Anita Eenkhoorn	354,72
14 april	Kinderhulp Gambia Jeugdgoal	282,51
21 april	Mercy Ships	388,57
28 april	Vrienden van Philadelphia	307,86
	Totaal	€1333,66

Mei

Datum	Bestemd voor	Bedrag
5 mei	Noodhulp Soedan	1043,95
9 mei	SOS-kinderdorpen	76,00
12 mei	Stichting Vluchteling	227,46
19 mei	Kids Care Kenia	340,26
26 mei	Kinderen van de voedselbank	461,61
	Totaal	€2149,28

- Heel hartelijk dank voor al uw hartverwarmende collectebijdragen namens de beide diaconieën!

Diaconie; nieuw rekeningnummer van de diaconie van de Baak!

De diaconie van de Baak gaat een nieuw rekeningnummer gebruiken nl:

NL 38 RABO 0373 749 392 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. de Baak.

Het oude rekeningnummer komt te vervallen per 1 augustus 2024.

Wilt u daarom het rekeningnummer wijzigen in uw administratie??

We willen alle gemeenteleden hartelijk bedanken voor de spontane bijdragen die wij elke maand weer mogen ontvangen. Heel veel dank namens de diaconie van de Baak.

Actie Vakantietas 2024.



In dit contactblad nog even de laatste informatie over de actie vakantietas voor de kinderen uit de gezinnen in Zwartewaterland die niet op vakantie kunnen. Wij hebben bijna 90 tasjes vol met verrassingen kunnen vullen dankzij de cadeautjes en de geldelijke bijdragen van heel veel gemeenteleden. In totaal werd er **€ 775,50** gestort of via de QR code betaald. Er bleef nog geld over, dat geld is ook naar de Voedselbank gegaan om een zomerse

verrassing te kopen voor de gezinnen die gebruik maken van de Voedselbank Zwartewaterland. Op zondag 30 juni in de overstapdienst zijn de tasjes en een cheque symbolisch overhandigd aan de Voedselbank Zwartewaterland. Al uw reacties/bijdragen waren hartverwarmend, heel hartelijk dank daarvoor namens de gezamenlijke kindernevendienst en diaconie.

Bericht van de familie Ndimurwango in Rwanda, dit gezin wordt gesponsord door de beide diaconieën via Red een Kind.



Voor de vrienden van de familie John Ndimurwango, Het gaat goed met John en zijn gezin. De kinderen doen het goed op school, en krijgen goede cijfers. Het gezin verbouwt groente en granen ed. op het land, en ze hadden een goede oogst, omdat ze gebruik maken van de moderne technieken. Het gezin krijgt goede voeding. De kinderen zitten op school in een groep waar ze leren over de kinderrechten, hoe ze verschillende gereedschappen kunnen maken, ze leren spreken in het

openbaar, ze tekenen en doen aan verschillende sporten. De kinderen maken ook foto's en schrijven brieven naar de sponsors. De ouders doen mee in een zelfhulpgroep waar ze leren over positief ouderschap, conflicthantering, hoe een gebalanceerde maaltijd bereiden, over leiderschap, gezinsplanning enz. Nog mooi nieuws; het gezin heeft een stuk grond gekocht en er een huis opgebouwd. Het gezin kan op tijd hun ziektekostenverzekering betalen. Heel fijn om te horen dat het goed gaat met deze familie in Rwanda. Hieronder een kleurplaat uit Rwanda.



Nieuws over het werk van Anita Eenkhoorn GAVE.

Recent ben ik weer eens een dagje in Twente geweest. Allereerst om kennis te maken met de nieuwe missionaire veldwerker voor Almelo (!) Om vervolgens samen in overleg te gaan met het kernteam in het House of Joy Almelo. Na een hapje eten ben ik doorgereden naar de Hessenwegkerk van Hardenberg waar de bijbelvereniging me heeft gevraagd om een lezing te houden over "Onze houding vanuit christelijk perspectief t.o.v. moslims." Zoals Anne van der Bijl zei: "Spel het woord Islam als: I sincerly love all muslims." Naast de recent opgezette locaties Deventer, Amersfoort en Almelo, hopen we dat er ook in Arnhem een missionair veldwerker komt die het contact met asielzoekers d.m.v. bezoekwerk en activiteiten verder kan uitbreiden en blijvend kan coördineren. Belangrijk omdat Arnhem naast de 2 bestaande azc's nog eens 1500 asielzoekers gaat opvangen! Graag hoop ik u en andere geïnteresseerden te ontmoeten tijdens de thema-avond op 23 oktober, die zal gaan over de moslim in ons midden. Iedere christen die openstaat voor een nadere kennismaking met de moslim is van harte uitgenodigd. Vragen als: Wie zijn zij, wat geloven zij en welke houding wordt van ons gevraagd, komen voorbij. Van harte welkom!

Agenda van GAVE

D.V. 12 Juli Samen eten met vluchtelingen, Hervormd Centrum te Genemuiden aanvang 18:30u

D.V. 23 Oktober Thema-avond "De moslim in ons midden" door Dr. Bernhard J.G. Reitsma, Hervormd Centrum te Genemuiden aanvang 20.00 uur

Meer weten? Ga naar www.gave.nl/anitaeenkhoorn meld je aan voor de nieuwsbrief en/of wordt donateur voor €10 per maand en ontvang het boek "Roep mij, dan red ik jou" van Henk Koelewijn. Samen kunnen we gastvrij zijn! Met een hartelijke groet van Anita Eenkhoorn.

LEEF MET VOLLE TEUGEN
DURF TE LEVEN MET DE DAG
GLIMLACH ELKE MORGEN
ER IS IETS MOOIS DAT OP JE WACHT



GENIET VAN JE DAGEN,
VERLIES JE IN DE TIJD
JE WORDT STEEDS GEDRAGEN
TOT IN ALLE EEUWIGHEID