



de baak

— hervormde gemeente —

Liturgie, zaterdag 30 maart aanvang 21.30 uur Stille Zaterdag

Voorganger: Ds. Liekele Hoekstra

Organist: Sienke v/d Steege

Ouderling van dienst: Edith van Olst

Lector: -----

We komen in stilte de kerk binnen.

- **Wij richten ons tot God**

Moment van stilte

Bemoediging

Drempelgebed

Zingen: Lied: 130: 3

Ik heb mijn hoop gevestigd

- **God richt zich tot ons**

Schriftlezing: Jona 2: 1-9

Zingen: Lied: 42: 4 en 5

Zie, gekerkerd in verlangen

Schriftlezing: Jona 2: 10

Zingen: Lied: 42: 7

Hart onrustig vol van zorgen

Schriftlezing: Joh.19: 38-42

Zingen voor de verkondiging: Lied: 592

Stil ligt de tuin rondom het witte graf

Verkondiging

Zingen na verkondiging: Lied. 242: 2,3,4,5

God die de schemering doorziet

- **Wij richten ons tot elkaar en de wereld**

Gebeden, eindigend met het gezamenlijke 'Onze Vader'

Slotlied (staande) Lied: 43: 3 en 5

O Here, God, kom mij bevrijden

Zegenbede: Voorganger: De Heer zal u zegenen en behoeden

Allen: Amen.

Verlaten in stilte de kerk