



de baak

— hervormde gemeente —

Liturgie, zondag 31 maart aanvang 10.00 uur

Voorganger: Ds. Liekele Hoekstra

Organist: Dik Hartman

Ouderling van dienst: Jan Regeling

Lector: Willy Aalberts

- **Voor de dienst**

Koperblazers voor de dienst

Welkom en afkondigen kerkenraad door de ouderling van dienst

Zingen (staande) intochtlied: 632: 1

Dit is de dag die de Heer heeft

- **Wij richten ons tot God**

Stil gebed Bemoediging en Groet

Zingen Lied: 81: 1,5,11

Jubel God ter eer, Hij is onze sterkte

Gebed om aan het licht te komen

Licht door het duister: Genesis 1: 13-18

Zingen: Lied. 212: 1 en 2

Laten wij zingend deze dag beginnen

Binnendragen van de nieuwe paaskaars en het ontsteken van de kaars

Zingen: Lied. 612: 1 en 3

Wij komen als geroepen

- **God richt zich tot ons**

Gebed om in het licht te leven

Kinderlied : *begeleidt op het orgel*

Heer ik prijs uw grote naam

Onderwerp/thema kindernevendienst: Marcus 16 1-8 Jezus opgewekt uit de dood

1^e Schriftlezing: Joh. 20: 1-10

Zingen: Lied: 630: 1 en 2

Sta op een morgen ongedacht

2^e Schriftlezing: Joh. 20: 11-18

Zingen voor de verkondiging: lied. 630: 3 en 4

Al wat ten dode was genoemd

Verkondiging

Zingen na verkondiging: lied. 908: 1,2,5

Ik heb u lief o mijn beminde

Kinderen uit de kindernevendienst komen terug.

- **Wij richten ons tot elkaar en de wereld**

Dienst van dankzegging en gebeden , **Zingend** afgesloten met lied. 624: 1

Christus onze Heer verrees.

Aandacht voor de collecte

1^e collecte voor KIA Colombia

2^e collecte voor Kerk en Eredienst

3^e collecte voor Energiekosten

De kinderen uit de kinderkerk komen in de kerk voor de zegen

Aansteken van de kaarsjes aan de paaskaars; oudl. en diak. geven het licht door van voor naar achter in de kerk **NB zie onder**

Slotlied (ZITTEND)) lied. 637

O vlam van Pasen, steek ons aan

Kaarsjes worden uitgeblazen en de gemeente gaat staan voor de **Zegen, beantwoord door gezongen Amen**

Zie verder

* Nota bene:

* Vier diakenen steken elk een kaars aan aan de nieuwe paaskaars en gaan de kerk in om
"het licht door te geven".

2 diakenen beginnen voorin de kerk links en recht van het middenpad om bij de kerkganger op de hoek
van elke rij om haar/zijn kaarsje aan te steken.

Vervolgens geven zo de gemeenteleden elkaar het licht door door bij elkaar hun kaarsen aan te steken.

Halverwege het middenpad beginnen de andere twee diakenen met hetzelfde.

Zo geeft men het licht aan elkaar door.

Als de kaarsjes van alle kerkgangers branden zingen we zittend (!) Id. 637: 1 en 4.

Hierna verzoekt de voorganger iedereen de kaarsjes uit te blazen en mee te nemen om die elders
die dag aan mensen te geven als teken van het licht van Christus.

Daarna gaat de gemeente staan voor de zegen.