



de baak

— hervormde gemeente —

Liturgie, zondag 7 juli aanvang 9.30 uur

Voorganger: ds. Hanja van Essen

Organist: Dik Hartman

Ouderling van dienst: Nico Mijnheer

Lector: Truus Maat

- **Voor de dienst**

Orgelspel

Welkom en afkondigen kerkenraad door de ouderling van dienst

Zingen (staande) intochtslied: Lied 612 : 1 en 2

Wij komen als geroepen

- **Wij richten ons tot God**

Moment van stilte en gebed

Bemoediging en groet (staande)

Zingen Lied: 612 : 3

Getekend voor ons leven

Kyriëgebed

Zingen: Kyrië en Gloria Lied 274: 1,2,3

Wij komen hier ter ere van uw naam

- **God richt zich tot ons**

Gebed bij de opening van het woord

Onderwerp/thema kindernevendienst: Genesis 6: 5 -7 : 9 Noach bouwt een ark

Kinderlied : https://www.youtube.com/watch?v=xm2U6WX0f9o&ab_channel=HeartCryNederland

Gebed tot de Geest

1^e Schriftlezing: Jesaja 11: 1 – 5, 35 : 4 - 7

Zingen: Lied/Psalm 146 : 1, 3 en 4 Zing, mijn ziel, voor Goed uw Here

2^e Schriftlezing: Marcus 6:1-6

Zingen voor de verkondiging: Lied 528 : 1, 3 en 5

Omdat hij iet ver wou zijn

Verkondiging

Orgelspel

Zingen na verkondiging: Lied 978 : 1, 3 en 4

Aan u behoort, o Heer der Heren

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst

- **Wij richten ons tot elkaar en de wereld**

Gebeden, eindigend met het gezamenlijke 'Onze Vader'

Aandacht voor de collecte

1^e collecte voor Atletes in Action

2^e collecte voor Kerk en Eredienst

3^e collecte voor Kinderkerk en kindernevendienst

De kinderen uit de kinderkerk komen in de kerk voor de zegen.

Slotlied (staande) **Ga dan op weg, van Jacqueline Roelofs-van der Linden**

Melodie: Lied 868



Ga dan op weg en laat hoop en verwachting je leiden,
ook al zijn pijn en verdriet door geen mens te vermijden.
Wees niet bevreesd,
ga en vertrouw op de geest
die je van angst zal be - vrij - den.

2. Ga dan op weg en ontmoet op de reis medemensen.
Geef aan een ieder al wat jij jezelf toe zou wensen.
Dan, onder het gaan,
zul je de ander zien staan
en overschrijd je je grenzen.

3. Ga dan op weg en schud af al je twijfels en zorgen.
Ga en ontdek, wat vandaag nog voor jou is verborgen.
Houd op het licht
altijd je ogen gericht.
Dat zal je kracht zijn voor morgen.

Zegen, beantwoord door gezongen *Amen*